

Z'ev ben Shimon Halevi

Kabbala en Exodus

Dit boek legt het Bijbelse Exodus uit als een allegorisch verhaal over de situatie van de mens. Kabbala, de esoterische traditie van het Jodendom, laat zien hoe 'Egypte' staat voor verslaafd zijn aan de fysieke wereld en hoe het 'Land, vloeiende van melk en honing' een symbool is voor de sfeer van de geest. De bevrijding uit gevangenschap en het doorkruisen van de woestijn door de Israëlieten verwijst naar een diepere laag: die van de reis van de ziel van gebondenheid aan instincten en gewoontes naar de groei tot een heel, integer individu. Zo groeiden de Israëlieten uit een slavenmentaliteit toe naar een onafhankelijk en verenigd volk.

De auteur legt aan de hand van de Tora, joodse folklore en kabbala de verschillende fasen van deze ontwikkeling uit. Deze herziene uitgave is niet alleen interessant voor mensen die de bijbel bestuderen, maar ook voor iedereen met belangstelling in psychologie en spiritualiteit.



Z'ev ben Shimon Halevi (1933-2020), wijdde zich meer dan 60 jaar aan studie en overdracht van esoterische wijsheid. Hij leverde een grote bijdrage aan het herformuleren van de kabbala voor deze tijd. Hij gaf les in het buitenland en schreef zeventien boeken die in veel talen zijn vertaald. Hij was de centrale leraar binnen de internationale Kabbalah Society.

ISBN 978 90 6271 177 2

NUR 730

FORMAAT 13,5 x 21 cm

OMVANG 288 pagina's

UITVOERING paperback

OORSPRONKELIJKE TITEL *Kabbalah and Exodus*

VERTALING *Magda van der Ende*

PRIJS € 24,95

VERSCHEIJNT november 2023